



# Nieuwsbrief

## Nieuwe leden

Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben de volgende personen zich aangemeld bij onze vereniging: Margriet Boer van Zessen ( Nieuwland), Nico Stok (Ridderkerk), D.W.J.Morren (Hei en Boeicop), G.Kortlever (Brandwijk), Jan de With (Hei- en Boeicop), R.H.J.van Schaik( Hei- en Boeicop), Marga Verbaan(Lexmond), Corrie Oosterom-van Vuren (Lexmond), Didy Bos-Bos(Lexmond), Gratia den Oudsten-Westerhoud (Hei- en Boeicop), Jan de Bruyn (Lexmond), Jan Tukker (Lexmond), Ruud Zwolschen (Hei- en Boeicop), en mevrouw M.P.H.Bronk-Meijdam ( Bruchem). We heten ze van harte welkom. Door overlijden is ons ontvallen de heer B.J.Manschot uit Maarsse.

## Zomerfair Hei- en Boeicop op woensdag 22 augustus

Tijdens de feestweek in Hei- en Boeicop (17-25 augustus) houdt de oranjevereniging een zomerse markt. De fair wordt dit jaar groter opgezet. Meer standhouders, meer variatie in spullen, gezellige muziek en een terras waar verschillende hapjes en drankjes kunnen worden genuttigd. De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop is daar natuurlijk present.

Binnen staan 20 kramen en buiten nog eens 25. De fair start om 14.00u en eindigt om 17.00u. De locatie is de feesttent en parkeerterrein bij sporthal 'De Copper' in Hei- en Boeicop.



## Jaarmarkt Lexmond op zaterdag 25 augustus

Kom met de jaarmarkt eens kijken hoe het Historium (aan de Kortenhoeveneseweg 28 in Lexmond) is ingericht, drink een kopje koffie of thee. Er valt van alles te beleven. We draaien de Lexmondse film uit de jaren 50. De tijdschriften van collega-verenigingen zijn in te zien. Er is een leeshoek. En in onze vitrinekasten is een mini-tentoonstelling te bewonderen. Uiteraard zijn onze kronieken en andere publicaties te koop en wordt in het Historium een schilderij van Ruth Boogaard verloot.

## Terugblik expositie In VERVOERING

Met de opening van ons verenigingsgebouw Historium werden ook de deuren tot onze eerste tentoonstelling opengezet. De organisatoren hadden verrassend veel beeldmateriaal uit Lexmond en Hei- en Boeicop bij elkaar gezocht. Onze lokale geschiedenis blijkt daarbij onvermoed rijk te zijn. Van allerlei transportbedrijven, vaak al niet meer bestaand, kwam nog veel fotomateriaal tevoorschijn en dat werd op 25 professionele tentoonstellingsborden over het voetlicht gebracht. Daarbij toelichtende teksten die door de bezoekers spontaan werden aangevuld én gecorrigeerd. In drie vitrinekasten was een prachtige verzameling modelautootjes bijeengebracht. Smullen voor de liefhebbers.

En we hebben de tentoonstelling niet voor niets georganiseerd! Er was op alle drie de zaterdagen veel aanloop, en er kwamen ook heel veel reacties op de foto's. Sommige bezoekers waren gewoon niet weg te slaan, die bleven rustig meer dan twee uur rondkijken en vertellen.

Op de pagina hiernaast vindt u nog wat sfeerplaatjes van de expositie. Het was een goede start in ons nieuwe onderkomen, en hoewel er altijd kleine leerpuntjes zijn, waren de reacties van de bezoekers positief.



*Op de openingsavond was het al direct druk in het Historium. De drie zaterdagen erna werd de expositie door veel belangstellenden bezocht.*

### Beheer Historium

Met het in bruikleen krijgen van ons nieuwe onderkomen, zijn we ook aan het nadenken over het openstellen van het gebouw voor onze leden. Dat zou bijvoorbeeld een dagdeel per week kunnen zijn. Hoe we dat precies gaan organiseren, verneemt u later.

Voor de rol van beheerder van het gebouw hebben we ons bestuurslid Marianne Wittebol bereid gevonden. Dus mocht u vragen hebben over iets betreffende het Historium, dan kunt u zich tot haar wenden. Haar contactgegevens zijn: [m.h.wittebol@hetnet.nl](mailto:m.h.wittebol@hetnet.nl) of mobiel telefoonnummer 06 – 2504 4686.

### Contributie 2018

Het is in de afgelopen maanden zeer warm geweest en met die intense hitte vergeten we wel eens iets. Een derde van de leden heeft helaas de contributie nog niet voldaan. We verzoeken u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen op bankrekening NL49 RABO 0336032587 t.n.v. de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop. De afkorting VHLHB volstaat ook.

Leden met de postcode 4128 en 4126 betalen..... € 18

Leden met een andere postcode betalen..... € 24

Steunleden betalen ..... € 6

Wilt u bij het overschrijven uw straat, huisnummer en postcode vermelden?

Eventueel kunt U de contributie contant betalen aan penningmeester Amel de Wit. Neem dan van tevoren even contact met hem op: 06–1415 0946.



### Inname giften

Het gebeurt regelmatig dat we goederen krijgen aangeboden. Dat kunnen boeken zijn, getuigschriften, foto's, gereedschappen en nog veel meer. We gaan de inname van deze giften stroomlijnen. Dat voorkomt dat we dubbele voorwerpen krijgen, of voorwerpen die eigenlijk geen betrekking hebben op onze lokale historie. Bestuurslid Marianne Wittebol coördineert de inname. Wilt u iets aan de vereniging geven – wij zijn daar altijd heel blij mee – dan kunt u met haar contact opnemen.

### Lezing woensdag 3 oktober

- Wat** Lezing: Willem van Oranje  
**Wanneer** Woensdag 3 oktober, 20.00 uur  
**Wie** door Jeroen Punt, conservator bij het Nationaal Militair Museum. Hij is historicus en schreef het boek *Willem van Oranje*.  
**Waar** Gebouw Internos in Hei- en Boeicop

Historicus Jeroen Punt deed onderzoek naar het leven van Willem van Oranje. „Willem bleek een uitermate geschikte edelman. Hij was charmant, spitsvondig, aardig, intelligent en sprak zijn talen. Spaans, Italiaans, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.”

De lezing is een mooie opwarmer voor de excursie van zaterdag 13 oktober

### Najaarsexcursie zaterdag 13 oktober naar de expositie *Willem*

*De geboorte van Nederland*

In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Willem van Oranje speelde hier een belangrijke rol in. Hij legde de basis voor het ontstaan van de Republiek van de Zeven



Verenigde Nederlanden. De tentoonstelling *Willem* geeft een uniek beeld van het leven van de jonge Willem van Oranje en zijn onbekende jaren als veldheer voordat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak.

Voor deze grote internationale tentoonstelling over Willem van Oranje en in het bijzonder diens jonge jaren, is een grote hoeveelheid objecten bij elkaar gebracht, waarvan vele nooit eerder voor het publiek te zien zijn geweest. Van de objecten uit het buitenland zijn de meeste nooit eerder in Nederland geweest. Topstukken zijn onder meer de bevelhebbersstaf, die in 2016 werd teruggevonden en die in



Rome aan koning Willem-Alexander werd getoond.

Het levensverhaal van Willem van Oranje is opmerkelijk te noemen. Hij trouwt vier keer, zijn zoon Filips Willem wordt naar Spanje ontvoerd en drie van zijn broers sneuvelen op het slagveld.

Om u op te geven voor deze excursie kunt u bellen met bestuurslid Arie van der Zouwen op nummer 06 18188357 of mailen naar [arievanderzouwen@hetnet.nl](mailto:arievanderzouwen@hetnet.nl)