



# Nieuwsbrief

## Nieuwe leden

Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben de volgende personen zich aangemeld bij onze vereniging: Mevrouw Mathilda van Herk-Bogerd (Zijderveld), en de heren John den Hartog (Ameide), John de Jong (Zevenbergen) en Mark Anton Spek (Lexmond). We heten ze van harte welkom.



De heren Dazler en Kwint zijn ons helaas overleden. Mevrouw Kwint heeft aangegeven graag lid te willen blijven. Op 1 januari 2018 telde de vereniging 359 leden. In de loop van het jaar zijn er 32 leden bij gekomen en 22 leden zijn uitgeschreven. Dat betekent per saldo een ledenwinst van 10.

## Contributie 2019

De contributie is ongewijzigd gebleven.

Leden met de postcode 4128 en 4126 betalen..... € 18

Leden met een andere postcode betalen..... € 24

Steunleden betalen ..... € 6

Wilt u het juiste bedrag vóór 1 april 2018 overmaken op rekeningnummer NL49RABO0336032587 t.n.v. Ver. Hist. Lexmond en Hei-en Boeicop onder vermelding van uw straat, huisnummer en postcode. Eventueel kunt U de contributie ook contant betalen aan de penningmeester.

## Lezing woensdag 20 maart

**Wat** Lezing en veiling

**Wanneer** Woensdag 20 maart, 20.45 uur (na afloop van de algemene ledenvergadering)

**Wie** Dhr. Hans Bronkhorst uit Lexmond.

**Waar** Historium in Lexmond



Lexmonder Hans Bronkhorst zal ons na afloop van de ledenvergadering een en ander vertellen over hoe het toegaat en geregeld is op veilingen. Zoals bekend, heeft hijzelf jarenlange ervaring opgedaan als veilingmeester. Hij kent die wereld dus van binnenuit. Om het werk van een veilingmeester ook in de praktijk te laten zien én de kas van de vereniging te verstevigen, wordt vervolgens een kleine veiling gehouden van boeken, foto's en objecten. De hoogste bidder wint! Voor leden gratis toegang, voor niet-leden € 2,50

## Lezing donderdag 11 april

**Wat** Lezing over De Voedselcommissaris

**Wanneer** Donderdag 11 april, 20.00 uur

**Wie** Dhr. Kees Tukker

**Waar** Historium in Lexmond

Het boek *De voedselcommissaris* van Kees Tukker is een reconstructie van het vergeten leven van zijn oudoom Jan Groen Tukker, die als voedselcommissaris op het brandpunt van de



gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog een gevaarlijk dubbelspel speelde. Jan Groen Tukker, een boerenzoon uit de Alblasserwaard, die mocht studeren omdat zijn astma hem niet geschikt maakte voor het boerenbedrijf. Na zijn studie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen werd hij directeur van het centrum voor pluimveeonderzoek op landgoed Spelderholt bij Beekbergen. Onder zijn leiding groeide de Nederlandse export naar recordhoogten.

Als de Tweede Wereldoorlog zijn schaduw vooruitwerpt staat hij met vier andere topambtenaren in de zomer van 1937 aan de wieg van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd. Nederland moet in geval van oorlog in zijn eigen behoefte kunnen voorzien. Want zelfs als we net als in de Eerste Wereldoorlog neutraal blijven, is het land nog steeds afhankelijk van de import uit Amerika en onze koloniën. Ze maken een plan waarbij een groot deel van de veestapel het veld moet ruimen en waarbij de Nederlander meer plantaardig voedsel moet eten.

*De voedselcommissaris* is na afloop van de lezing direct van de schrijver, Kees Tukker, te koop.



### VOORAANKONDIGING lezing op woensdag 9 oktober

- Wat** Lezing over 'Gouden Jaren' en 'Het Goede Leven'  
**Wie** Mevrouw Annegreet van Bergen  
**Wanneer** Woensdag 9 oktober, 20.00 uur  
**Waar** Historium in Lexmond

Hoewel het nog even duurt, willen we u nu alvast aankondigen, dat het ons gelukt is om Annegreet van Bergen, de bekende auteur van de boeken de 'Gouden Jaren' en 'Het Goede Leven' voor een lezing vast te leggen. Nadere informatie volgt in de volgende Lek en Huibert Kroniek. Maar zet de datum vast in uw agenda.



Voor alle lezingen geldt: de toegang voor leden is gratis. Niet-leden betalen € 2,50.



*Het hanzestadje Elburg is idyllisch en heeft een keur aan bezienswaardigheden.*

### **Excursie zaterdag 23 maart 2019 naar Elburg**

Op 23 maart bezoeken we het prachtige oude hanzestadje Elburg.

De bus vertrekt zoals altijd bij dorps huis Het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 08.30** Verzamelen bij Het Bosch
- 08.45** Vertrek naar Elburg
- 10.00** Aankomst Elburg, koffie + gebak in Café de Haven
- 11.00-12.15** Stadswandeling o.l.v. VVV-gidsen
- 12.30-14.30** Rondvaart + Hanzemaaltijd.
- 14.30-16.30** Vrij programma, afgesloten met een gezamenlijk drankje
- 16.30** Vertrek naar Lexmond

Suggesties voor het vrije programma:

- Museum Elburg, gevestigd in het voormalig Agnietenconvent, toegang 7 euro. Met museumjaarkaart gratis.
- Sjoel Elburg, museum voor de geschiedenis van Joods leven in de provincie, toegang 7 euro. Met museumjaarkaart gratis.
- Nationaal Orgelmuseum, toegang 7 euro. Met museumjaarkaart gratis
- Visafslag: entree gratis;
- Muurhuisje: entree gratis.
- Ook is het prima slenteren en winkelen in Elburg.

De kosten van de excursie bedragen 50 euro. Dit is exclusief de kosten van musea die u in het vrije programma wilt bezoeken, als u geen museumjaarkaart hebt.

Opgeven kan tot 28 februari 2019 bij Arie van der Zouwen, telefoon 0347-342029 of e-mail: [arievanderzouwen@hetnet.nl](mailto:arievanderzouwen@hetnet.nl).

Vóór 5 maart 2019 het excursiebedrag overmaken op rekening van de VHLHB o.v.v. excursie Elburg; IBAN : NL49RABO 0336 0325 87

### **Coopmarkt zaterdag 11 mei in Hei- en Boeicop**

Op de tweede zaterdag van mei is er de traditionele Coopmarkt rond de kerk in Hei- en Boeicop. De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop staat er ook met een kraam. Het zou fijn zijn u daar te mogen begroeten. U bent van harte welkom!



## Historium elke woensdagmiddag open!

Het Historium is voortaan elke woensdagmiddag geopend. Wanneer u onze verzamelingen krantenknipsels of familieberichten, boeken of andere historische bezittingen wilt bekijken, bent u van harte welkom. Ook kunt u aan de leestafel alle periodieken van onze zusterverenigingen inzien. U kunt zonder afspraak langskomen tussen 13.00 en 16.00 uur.



### Vrijwilligers van harte welkom

De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop wil een actieve vereniging zijn. Dat lukt heel aardig, maar we houden dit alleen vol met hulp van vrijwilligers. We zouden best nog hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld het werken aan onze beeldbank, het beheer van het Historium, de redactie van de Lek en Huibert Kroniek, het organiseren van lezingen en excursies en nog veel meer. Heeft u interesse, kom dan eens langs in het Historium en laat u informeren door een van de aanwezige bestuursleden.

*Met vriendelijke groet,  
Peter Kleppe, bestuurslid*