



Nieuwsbrief

Nieuwe leden

Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben de volgende personen zich aangemeld bij onze vereniging: De heren Fred Quint, A. de Jong, Edward Manschot en Marcel Oskam, allen uit Lexmond. Verder mevrouw Astrid Rollman en mevrouw J. de Vaal-van Dam, ook uit Lexmond. Tot slot mochten we de heer D.I.P. de Winter uit Hei- en Boeicop verwelkomen als nieuw lid.

Wisselende minitentoonstellingen

Sinds de opening van het Historium in juni vorig jaar hebben we steeds wisselende minitentoonstellingen ingericht in onze drie vitrinekasten. Onze vereniging zelf heeft niet voldoende materiaal om de kasten voldoende te vullen met een aardige kleine tentoonstelling. We doen daarvoor voortdurend een beroep op anderen, onder wie een aantal van onze leden. Wij willen ze daarvoor hartelijk bedanken. Twee 'grootleveranciers' springen eruit: Frans Kinkel en Truus den Hartog (verzamelaars pur sang) en aan hen een extra bedankje. Ook recent heeft Truus den Hartog weer veel aangeleverd voor de kast met *Hollandse spelletjes uit de oude doos*. En ze denkt al weer actief mee over volgende minitentoonstellingen.



We doen graag een oproep aan onze leden. Wanneer u iets hebt waarvan u denkt dat het geschikt is om een tijd in onze vitrinekasten te laten zien, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Dan kunnen we samen bekijken hoe we dat kunnen inrichten.

OPROEP

Spullen en herinneringen aan de Koude Oorlog



De NAVO bestaat dit jaar 70 jaar. Met de tentoonstelling 'Als de Russen komen' - te zien tot 1 september - besteedt het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg in 2019 aandacht aan de Koude Oorlog. Dat onderwerp is ook door de provincie Utrecht gekozen als thema voor het jaar 2019. Met het NMM gaat een publieksevenement georganiseerd worden. De provincie wil niet alleen aandacht besteden aan de militaire kant van de Koude Oorlog, maar is tevens op zoek naar 'spullen', folders en belevenisverhalen. Was er in de familie iemand lid van de BB

(Bescherming Burgerbevolking) en zijn daar nog verhalen over bekend? De provincie heeft daarbij de hulp ingeroepen van de historische verenigingen in de provincie. Heeft u nog iets, weet u nog iets, meldt u zich dan bij ons.

Een stoel van naam

Onze vereniging is in haar nopjes met het eigen verenigingsgebouw Historium. Een plek waar we samenkomen, mensen ontvangen en de lokale historie levend houden. Er is hard gewerkt om de ruimtes in het pand goed bruikbaar en gezellig te maken. Er is al veel werk verzet met hulp van vrijwilligers. Maar we zijn er nog niet. De vereniging wil het gebouw verduurzamen en verbouwen om het gebruiksgemak verder te vergroten. Zo kunnen het toilet, de keuken en de bergruimte nog worden verbeterd. Zelfwerkzaamheid is daarbij het uitgangspunt, maar geld is ook nodig.



Om niet alleen uit de reserves te hoeven putten, zoekt de vereniging andere bronnen van inkomsten. Een van de ideeën (met dank aan oud-burgemeester Coert van Ee) is de actie 'een stoel van naam'. Leden kunnen een stoel adopteren, waarop dan een fraai messing plaatje met hun naam wordt bevestigd. De VHLHB biedt de leden twee mogelijkheden. Een plaatje op de nieuw aangeschafte stoelen kost 40 euro. Voor een naamplaat op een van de fraaie oude raadszetels van Ameide moet 70 euro worden neergeteld. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend.



Met een naamplaatje onderstreept u de band met de vereniging en ondersteunt u de vereniging in haar werkzaamheden voor het behoud van het lokale culturele erfgoed.

Als u aan onze sponsoractie wilt meedoen, meldt u dan aan bij een van de bestuursleden. Velen gingen u al voor.

Nieuwe website

Als u aanwezig was op de algemene ledenvergadering, hebt u gezien, dat we onze website volledig hebben vernieuwd. De site *VHLHB.nl* is gemoderniseerd en gebruikersvriendelijker gemaakt. Op de website vindt u alle informatie over onze vereniging, maar ook veel historisch nieuws en andere wetenswaardigheden.

In de komende maanden wordt de site geleidelijk gevuld met artikelen en foto's. Voorts zijn er wijzigingen naar collega-verenigingen en andere historische organisaties. Ook vindt u er de link naar de 'Beeldbank', waar onder meer foto's van onze vereniging staan. Ik nodig u van harte uit om eens een bezoekje te brengen aan onze website! En laat dan ook een reactie achter. Aanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom.

Ook op Facebook

Tegelijk met de lancering van de vernieuwde website heeft de vereniging ook een pagina op Facebook in het leven geroepen. Inmiddels hebben enkele tientallen personen de pagina 'geliket'. We willen alle leden vragen om de pagina 'leuk te vinden' en zo *facebook.com/VHLHB* te volgen. We beginnen bescheiden, maar hopen uit te groeien tot een pagina met veel informatie, discussie, foto-uitwisseling, enzovoorts.

*Met vriendelijke groet,
Peter Kleppe, bestuurslid*

