



Herinnering: morgen lezing over krijgsheer Maarten van Rossum

Historicus Sander Wassing houdt morgen, woensdag 22 januari, een lezing over de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum. De lezing begint om 20.00 uur in het Historium.



Heicop in de oorlog

De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop brengt op 1 mei, in het kader van 75 jaar Bevrijding, een boekje uit over de oorlogsjaren in Hei- en Boeicop. Om deze uitgave compleet te maken, zijn wij op zoek naar foto's, voorwerpen, documenten en andere herinneringen aan gebeurtenissen in Hei- en Boeicop tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel graag tekenen we ook persoonlijke verhalen op. In het bijzonder zijn we op zoek naar informatie over de in Heicop neergestorte vliegtuigen, zoals de Lancaster die in Neder Heicop terechtkwam. De overleden vliegeniers liggen op de begraafplaats in het dorp. Alle informatie is van harte welkom. We gaan uiterst zorgvuldig met uw foto's en voorwerpen om.



De oorlogsgraven in Hei- en Boeicop.

In de Lek en Huibert Kroniek van mei 2020 besteden we voorts aandacht aan het herdenkingsmonument in Lexmond, dat 25 jaar geleden werd geplaatst. Over beide onderwerpen richten we in ons verenigingsgebouw Historium een kleine expositie in. Meer informatie in de kroniek.

Onthulling kunstwerk 'Levenslicht'

Maandag 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat Auschwitz – Birkenau werd bevrijd. Het is dan *Holocaust Memorial Day*. De gemeente Vijfheerenlanden onthult die dag het tijdelijke Nationale Holocaust Monument van kunstenaar Daan Roosegaarde op het Dokter Reilinghplein. Drie basisscholen: De Wilgenhoek (Leerdam), School met den Bijbel (Hei- en Boeicop) en Het Kompas (Lexmond) krijgen van theaterregisseur Tjoerd Zweije een lesbrief/film over de oorlog en een gastles. Vier schoolklassen (100 leerlingen) worden voor 27 januari geïnformeerd over het thema Holocaust. Op maandag 27 januari is er van 09.00 tot 10.15 uur een rondleiding door de binnenstad van Leerdam met de twee schoolklassen uit Lexmond en Hei- en Boeicop. Om 10.15 uur worden



Het 'Levenslicht' van Daan Roosegaarde.

vervolgens de eerste 25 procent gelegd van het aantal stenen van het kunstwerk van Daan Roosegaarde. Ook de leerlingen van De Wilgenhoek krijgen een rondleiding en leggen stenen.

Burgemeester Sjors Fröhlich houdt om 20.00 uur een openingswoord, waarna zes kinderen de voornamen en leeftijden oplezen van 102 inwoners uit Vijfheerenlanden die zijn omgekomen bij de Jodenvervolging. Na een lezing door Wouter Rijnveld (tekst Tjoerd Zweije) zetten de kinderen en de burgemeester om 20.40 uur samen het kunstwerk aan.



Links het ontwerp van het gemeentewapen dat de voorkeur heeft van b en w en de gemeenteraad.

Gemeentewapen voor Vijfheerenlanden in de maak

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden kiest begin februari een gemeentewapen. Er liggen twee ontwerpen op tafel die zijn gemaakt door De Hoge Raad van Adel. De keuze van de raad moet daarna worden bektachtigd door de koning die het wapen verleent.

Op verzoek van de gemeente zijn in de ontwerpen elementen uit de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik meegenomen. Het gaat om de zevenbladige roos van de voormalige gemeente Zederik, als symbool voor de zeven woonplaatsen binnen die voormalige gemeente. De gekanteelde (dwars)balken uit het wapen van de voormalige gemeente Leerdam en de historische 'ankers' (ook wel zuilen) uit het wapen van de voormalige gemeente Vianen.

De Hoge Raad van Adel maakte ook een tweede ontwerp, waarop de oude stadspoort van Leerdam te zien is in plaats van de gekanteelde balken. De Raad en ook het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden geven de voorkeur aan het eerste ontwerp, zonder de stadspoort.



De oude wapens van Zederik, Vianen, Leerdam, Lexmond en Hei- en Boeicop.

Het rijke verenigingsleven

De Hei- en Boeicopse Dam Vereniging (HBDV), wandelclub De Zederikkanter, de Hervormde Jongelingsvereniging Timotheüs en de Meisjesvereniging Tryfosa. Zomaar enkele verenigingen die ooit bloeiden in Lexmond en Hei- en Boeicop, maar inmiddels niet meer bestaan.

In beide dorpen waren en zijn nog altijd veel verenigingen actief. Veelal ontmoeten mensen elkaar in georganiseerd verband, maar soms gaat het puur om de gezelligheid. Alleen al aan buurtverenigingen tellen de twee kernen samen meer dan een dozijn 'clubs'. Het verenigingsleven vormt een fraai spiegelbeeld van de bevolking. Wat bindt en vermaakt de inwoners? Wij willen deze dwarsdoorsnede van de bevolking in beeld brengen, in het heden en uiteraard ook in het verleden. Daarvoor zijn we op zoek naar informatie. Welke verenigingen zijn er nu actief en welke clubs zijn inmiddels verdwenen.

Onze vraag aan u is om de namen van verenigingen van nu en in het verleden aan ons door te geven via info@vhlhb.nl Het liefst met een korte beschrijving en contactinformatie van mensen die er meer over kunnen vertellen.

Reageren? info@vhlhb.nl