



# Vereniging historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

*Beste verenigingsleden,*

*In deze Nieuwsbrief geven wij u korte informatie over komende activiteiten en ander nieuws.*

## Welkom nieuwe leden

Sinds de vorige Kroniek hebben zich weer enkele nieuwe leden aangemeld.

Lexmond: De heren C. Verhoef, A.M. van Duuren, D. Lakerveld Pzn, J.F. den Hartog en J. Boom.

Hei- en Boeicop: De heren L.N. Verkerk en S. Pruyers

Vianen: De heren G.C. van Tienhoven en S. de Jong



Maarsse: De heer B.J. Manschot

En verder het bedrijf Van Hemert Bouw-Historie uit Utrecht.

Vanzelfsprekend heten we hen  
allemaal van harte welkom!

## Contributie 2015 vóór 1 april betalen

In de algemene ledenvergadering op 5 maart 2014 is besloten de contributie te verhogen.

Leden met de postcode 4128 en 4126 betalen..... € 18

Leden met een andere postcode betalen.....€ 24

Steunleden betalen.....€ 6

Wilt u het juiste bedrag vóór 1 april 2015 overmaken op rekening:

**NL49RABO0336032587**

t.n.v. Ver. Hist. Lexmond en Hei-en Boeicop,

onder vermelding van uw straat, huisnummer en postcode.

U kunt de contributie ook contant betalen aan de penningmeester



## Lezing op woensdag 4 maart

**Wat** 'Pracht of Prul' door het echtpaar Tineke en Peter Schipper uit Tiel

**Waar** Huis Het Bosch in Lexmond

**Wanneer** woensdag 4 maart, 20.45 uur (na afloop van de alg. ledenvergadering)



Het programma *Tussen Kunst en Kitsch* is een veelbekeken televisieprogramma. Na afloop van de algemene ledenvergadering willen wij iets vergelijkbaars doen. Het echtpaar Schipper uit Tiel zal na een korte inleiding over verschillende kunstvormen in stad en platteland, ook meegebrachte voorwerpen beoordelen in 'Pracht of Prul'.

U wordt dus uitgenodigd om iets mee te nemen, waarvan u zelf nieuwsgierig bent of het iets unieks is en waarvan u denkt dat het voor anderen ook leerzaam kan zijn. Er zal een selectie gemaakt moeten worden uit de meegebrachte objecten.



### Lezing op dinsdag 31 maart

**Wat** 'Melkbussentransport in West-Nederland'  
door de heren Ad Verkaik en/of Karel Hoogendoorn uit Reeuwijk

**Waar** Internos in Hei- en Boeicop

**Wanneer** Dinsdag 31 maart 2015, 20.00 uur

De meesten van ons hebben nog wel herinneringen aan de tijd dat de melk dagelijks opgehaald werd op de boerderij. Met een forse en handige zwaai werden de zware melkbussen opgeladen, waarna de ophaaltocht vervolgd werd naar de volgende boerderij. Dat is allemaal verdwenen met de komst van de gekoelde melktanks.

Melkbussentransport in West-Nederland heeft op vele manieren plaats gevonden. De weg van de boerderij naar de melkfabriek was soms lang en moeilijk. Toch zijn de melkrijders er bijna altijd in geslaagd om de volle melkbussen af te leveren. Of dit nu per hondenkar, met paard en wagen of later met de vrachtauto ging, alles komt aan de orde op deze avond.

Vanzelfsprekend hebben de sprekers zelf ook melkbussen gereden. Ze hebben er ook een boeiend boek over geschreven, en ze zijn in het bezit van een authentieke melkbussenauto.

Een onderwerp dat waarschijnlijk velen van u wel zal aanspreken. Een stukje heel-specifieke lokale historie.

Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom. De toegang is gratis.



### Verzoek tot verstrekken van mailadres aan de penningmeester

Weet u wat een postzegel tegenwoordig kost? Dat is 69 eurocent en dat bedrag stijgt met minstens 10 procent per jaar! Op onze begroting altijd een grote post. Die willen we omlaag brengen..

Onze vereniging gaat ook met de tijd mee. We maken daarom graag gebruik van moderne middelen, wanneer dat handig, goedkoop en snel is. Zo willen we vaker gebruik gaan maken van e-mail. Bijvoorbeeld om de leden te attenderen op een komende lezing of excursie. Van veel leden hebben we gelukkig al een mailadres, maar nog niet van iedereen. Vandaar dit verzoek:

Mail uw mailadres naar onze penningmeester, Amel de Wit: [adewit1@solcon.nl](mailto:adewit1@solcon.nl)

U weet dan zeker, dat u altijd de meest actuele informatie van onze vereniging ontvangt. Voor iedereen sneller en voordeliger.

### Genealogische gift

Van een genealogische enthousiasteling uit Nieuwland hebben we heel veel genealogische periodieken van de laatste 20 jaar ontvangen. U moet dan denken aan bv. Gens Nostra, Gens Germana en vergelijkbare tijdschriften van de periode 1990-2014. We moeten nog inventariseren wat we precies gekregen hebben, maar we willen die tijdschriften nu al wel voor onze leden beschikbaar stellen. Wanneer u belangstelling heeft, maak dan een afspraak met één van de bestuursleden, dan kunt u ze in het Laakhuis op uw gemak eens bekijken.



## Excursie op zaterdag 28 maart naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg

Op 13 december 2014 heeft ons staatshoofd het nieuw Nationaal Militair Museum geopend. Reden genoeg voor onze excursiecommissie om een programma te organiseren rondom dit museum. Zoals gebruikelijk zal het een dagvullend programma zijn. Om de kosten te drukken gaan we erheen met eigen vervoer. De kosten zullen nu € 28,50 zijn voor mensen met een museumjaarkaart en € 36,- voor mensen zonder zo'n kaart.

Het **programma** ziet er als volgt uit:

- 09.15 Vertrek bij Het Bosch met eigen vervoer
- 10.00 Koffiedrinken in het museum. Daarna kunt u zelf rondlopen. We zullen voor 40 mensen een rondleiding reserveren. Graag bij aanmelding opgeven of u daarvan gebruik wilt maken.
- 13.30 Vertrek uit het museum
- 14.00 Pannenkoekenlunch in de Smickel te Soest
- 15.00 Terugtocht of, voor wie wil, terugkeer naar het museum.



Opgeven, bij voorkeur via e-mail, kan tot 7 maart bij:

Jan Schaafsma: [schaafsmastate@hetnet.nl](mailto:schaafsmastate@hetnet.nl) 0347-341510

Marianne Wittebol: [mh.wittebol@hetnet.nl](mailto:mh.wittebol@hetnet.nl) 0347-342221

Wilt u bij opgave ook aangeven of u bereid bent zelf te rijden of dat u liever meerijdt met anderen.

## Familieverhalen en bezittingen uit Eerste Wereldoorlog

Een eeuw geleden woedde de Eerste Wereldoorlog in volle hevigheid. Hoewel Nederland niet bij de oorlogshandelingen betrokken was, hebben we er wel mee te maken gehad. Mobilisatie, vluchtelingen uit België, voedsel op de bon. En hoewel er geen personen meer onder ons zijn, die zelf de oorlog meegemaakt hebben, zijn er misschien wel familieverhalen overgeleverd. Of foto's of brieven van dienstplichtige militairen. Of voedselbonnen. Wellicht andere zaken. Wanneer u iets heeft over de Eerste Wereldoorlog en u wilt dat delen met anderen, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. We zouden uw inbreng kunnen verwerken in een tentoonstelling of in een artikel van de Kroniek. Het hoeft natuurlijk niet alleen betrekking te hebben op de Eerste Wereldoorlog, andere verhalen en objecten kunnen ook interessant zijn. We houden ons van harte aanbevolen!



We hopen u graag te ontmoeten bij één van de komende activiteiten.

*Met vriendelijke groeten,*

L.P. Kleppe, voorzitter