



Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief verschijnt in de maanden dat de kroniek niet verschijnt ook digitaal. Een deel van de berichten wordt herhaald in de Kroniek ten behoeve van leden die geen e-mail ontvangen.

Nieuwe leden

In de vorige Kroniek konden we drie nieuwe leden verwelkomen. Ook dit keer kunnen we melden dat de vereniging met drie leden is gegroeid. We verwelkomen Leo de Kruijk en Peter Bronkhorst uit Lexmond en Nellie de Jong-Bos uit Maartensdijk.

Post versus e-mail



Bij het rondbrengen van de uitnodiging voor de jaarvergadering ontdekten we weer wat een taai en arbeidsintensief werkje dat is. Soms ontbreken huisnummers, vaak worden er geen namen vermeld en hier en daar zijn brievenbussen onvindbaar. Van circa 80 leden kennen wij het e-mailadres niet. Ongetwijfeld zijn er leden die niet over e-mail beschikken, maar we vermoeden dat het er minder dan 80 zijn. Daarom nogmaals de oproep: geef uw e-mailadres door aan arievanderzouwen@hetnet.nl

Het scheelt de vereniging ook aanzienlijk in de kosten. Vorig jaar kostte het verzenden van de jaarstukken ongeveer 120 euro. Zonde van het geld.

Open dag **verplaatst** naar het voorjaar!

Het aantal coronabesmettingen loopt snel op en er gelden weer beperkende maatregelen. Hoewel we voor veilige omstandigheden kunnen zorgen en controle via de coronapas kunnen uitoefenen, lijken de omstandigheden niet heel prettig om uitbundig feest te vieren. Het bestuur heeft daarom besloten de open dag naar het voorjaar te verplaatsen. Want feesten willen we! Bijkomend voordeel is dat de weersomstandigheden dan waarschijnlijker prettiger zijn.

Het verbouwde Historium nemen we eind november wel in gebruik. Met ingang van 24 november is dan iedereen van harte welkom om 's woensdags tussen 13.00 en 16.00 uur langs te komen. Zeker voor wie niet wachten kan, is dat een mooie gelegenheid om het vernieuwde verenigingsgebouw te bekijken. Langskomen op een andere dag is mogelijk op afspraak: info@vhlhb.nl

Rampjaar en kastelen

Komende editie van de **Dag van het Kasteel** staat in het teken van rampen die kastelen en buitenplaatsen hebben doorstaan. Hiermee sluit Dag van het Kasteel aan bij de herdenking van het Rampjaar 1672, komend jaar 350 jaar geleden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de actualiteit. In 2020 en 2021 maakten we rampzalige tijden mee door corona en door de overstromingen die vooral Limburg troffen. Zijn er parallellen met het Rampjaar 1672? Het ene Rampjaar is het andere niet, of toch wel?

Ook andere rampen komen aan bod. Kastelen en buitenplaatsen hebben in hun lange geschiedenis te maken gehad met oorlogsgeweld en natuurgeweld, met rampzalige eigenaren die hun goed vergokten of verwaarloosden, met economische tegenspoed of met herbestemming die met flinke ingrepen aan het gebouw gepaard ging. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Ondanks eeuwen van blootstelling aan allerhande onheil zijn kastelen en buitenplaatsen er nog in groten getale. Ook kasteelruïnes hebben nu een belangrijke plek als erfgoed. Die geven weer andere verhalen prijs.

De dag van het Kasteel wordt gehouden op maandag 6 juni 2022 (Tweede Pinksterdag).





Laatste nieuws: Lezing en excursie gaan niet door!!

Het bestuur van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop heeft helaas moeten besluiten de najaarslezing en -excursie uit te stellen. Dat was geen makkelijke beslissing, want we weten dat velen uitkijken naar nieuwe activiteiten. De veiligheid van de bezoekers en deelnemers hebben echter prioriteit.

Tot op het laatste moment heeft het bestuur getwijfeld, want met controle via de coronapas wordt het risico op besmetting sterk verkleind en ook het houden van voldoende afstand is goed mogelijk. Het aantal besmettingen loopt evenwel snel op en ook gevaccineerden zijn niet voor de volle 100 procent beschermd. Omdat veel van onze bezoekers niet tot de jongsten behoren, willen we geen enkel risico nemen. Daar komt nog bij dat ook enkele te bezoeken locaties de deuren sluiten.

Jammer, want we hadden een aantrekkelijk programma voorbereid met een lezing over de Hollandse Waterlinie, een bezoek aan Fort bij Vechten en een uitstapje naar de steenfabriek Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede. Dat alles natuurlijk omlijst met een enkele versnaperingen en een heerlijke lunch. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. We schuiven het programma door en zo gauw de omstandigheden het toelaten, pakken we de draad weer op.

Heruitgave boek **Jan Blanken**

Op 17 juli 2018 was het 180 jaar geleden dat Jan Blanken, een van de beroemdste Nederlandse waterbouwkundigen van de 19de eeuw, stierf op buitenplaats 'Vijverlust' in Vianen. Voor de stichting Jan Blanken Vianen 2018 dé aanleiding om de wat weggezakte belangstelling voor deze prominente persoon wat op te poetsen met een heruitgave van het boek Jan Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden uit 1987 van Jos de Meyere. De nieuwe uitgave is geredigeerd en aangevuld door Henk Lammertink. De stichting heeft onze vereniging 25 exemplaren geschonken voor de verkoop.

De prijs bedraagt 7,50 euro. Het boek is te bestellen via de website vhlhb.nl of door een bestelling te sturen naar info@vhlhb.nl



Fotowedstrijd Water - Wind - Wolken

Museum De Koperen Knop en natuurvereniging Den Hâneker houden samen een fotowedstrijd onder de titel Water - Wind - Wolken. Geïnteresseerden kunnen meedoen door vóór 1 september 2022 foto('s) in te sturen van het landschap in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een overzicht of detail, de organisatie laat het geheel over aan de creativiteit van de deelnemers. Een jury kiest vijf winnaars die ieder 100 euro krijgen. Van de inzendingen wordt volgend najaar een expositie samengesteld. De fotowedstrijd maakt onderdeel uit van het project Denkend aan Holland.

Dit project richt zich op het behoud van het landschap in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Informatie vindt u op de website: koperenknop.nl/fotowedstrijd-water-wind-wolken/